



Nieuwe reis!

Realisme uit Leipzig

4 dagen v.a. **498,-**
reissom 2-pk alleengebruik v.a. 598,-

Pluspunten

- ✓ vervoer in comfort class-touringcar
- ✓ uitstekend middenklassehotel
- ✓ centraal hotel in Leipzig
- ✓ 3x ontbijt en 1x diner
- ✓ audiosysteem
- ✓ de beste SRC-reisleider
- ✓ inclusief 100% CO₂-compensatie

* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden

- ✓ Museum der bildenden Künste
- ✓ Galeriecomplex die Spinnerei
- ✓ Galerie Schwind
- ✓ Panorama Museum in Bad Frankenhausen
- ✓ Thomaskirche en Nikolaikirche
- ✓ Mädlerpassage en Augustusplatz

Vertrekdata 2023

• 16 maart

Groepsgrootte

15-34 deelnemers

Exclusief

• entreegelden • fooien



Reisleider Bart: "Tijdens het bezoek aan het galeriecomplex die Spinnerei kunt u ateliers van kunstenaars van de Leipziger Schule bekijken."

De kunst van de Leipziger Schule

De levendige universiteitsstad Leipzig in het zuidoosten van Duitsland met zijn mooi gerenoveerde binnenstad, is een aanrader voor iedere cultuurliefhebber. Leipzig is dé stad van Johann Sebastian Bach, het is de geboortestad van Richard Wagner en van de kunst van Leipziger Schule. In het meer recente verleden is het de stad van de omwenteling in 1989, waardoor uiteindelijk de DDR als staat verdween.

Tijdens deze bijzondere kunstreis gaat onze aandacht voornamelijk uit naar de realistische kunst van de Leipziger Schule. Binnen de regels van het zogenaamde socialistische realisme neemt deze kunststroming een speciale positie in. Het werk kenmerkt zich weliswaar door een realistische weergave van de werkelijkheid, maar bevat ook 'verborgen' boodschappen. Bedenkingen ten opzichte van de staat en een maatschappijkritische houding werden verpakt in parabels, allegorieën of christelijke symboliek, waarbij voor de goed verstaander duidelijk was wat er werd bedoeld.

We bezoeken onder meer het galeriecomplex die Spinnerei, waar een groot aantal kunstenaars uit de Leipziger Schule zoals Neo Rauch werken en exposeren. Ook bekijken we in het Museum der bildenden Künste en in Galerie Schwind de collecties realistische kunst. Tot slot gaan we naar het Panorama Museum in Bad Frankenhausen, waar we het adembenemende panoramaschilderij over de Boerenoorlog van Werner Tübke bewonderen, dat hem bijna twaalf jaar van zijn leven heeft gekost. Ga mee op deze zoektocht naar de drie generaties van de Leipziger Schule!

De reis in het kort

- dag 1** Naar Leipzig
- dag 2** Stadswandeling en Leipziger Schule in Galerie Schwind
- dag 3** Museum der bildende Künste en die Spinnerei
- dag 4** Panorama Museum in Bad Frankenhausen en terug naar Nederland

Meer informatie en boeken: kijk op [SRC-reizen.nl](https://www.src-reizen.nl) of bel 050 – 3 123 123



Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2-persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden (tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds. Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene voorwaarden op onze website of bel ons op 050 - 3 123 123.



U zit goed bij SRC:

- ✓ de beste reisleiders
- ✓ de mooiste reisroutes
- ✓ 100% CO₂-compensatie
- ✓ veel inclusief in de reis
- ✓ tevreden reizigers: 8.8

SRC
Laat je méér zien